



Protestantse Gemeente De Westhoek te Sluis

Mariakerk Cadzand

9 juli 2023, 9.30 uur

Voorganger: ds. Vrouwkje Dees
Organist: Kees van Garderen
Ambtsdragers: Jos Bakker, Rob Goosen
Lector: Ad Stoffels
Kinderkring: Suzanne Smit

De 1^e collecte is bestemd voor kerkrentmeesters, de 2^e voor commissie d'r Bie

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr en mw de Groote- van der Linden en Caitlynn Missiaen, allen in Sluis.

Na de dienst is er koffie/ thee in 't Zwin

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

We ontsteken de tafelkaarsen.

Eén kaars voor Israël

en één kaars voor de gemeente.

Wij beiden

- onlosmakelijk met elkaar verbonden -

mogen ons gedragen weten

naar het licht van de nieuwe morgen.

We zingen daarbij LIED 970:1 (EGB 268)

Vlammen zijn er vele, één is het licht,

licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele, één is het licht,

wij zijn één in Christus

staande

OPENINGSLIED ps. 98:1, 3 en 4 *Zing een nieuw lied*

BEMOEDIGING EN GROET

We gaan zitten

LIED 978:1,2 en 3 *Aan U behoort o Heer de Heren*

Kyrië gebed met gezongen '**Heer ontferm U**' (3x)

GLORIALIED 655 *Zing voor de Heer een nieuw gezang*

HET WOORD GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Gebed van de zondag

de kinderen gaan naar de kinderkring, we zingen:

1. Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

LEZING Deuteronomium 10:12-14 (lector)

¹² Israëel, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt (bewandelt) die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient ¹³ en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. ¹⁴ De HEER, aan wie de hoogste hemel toebehoort, en de aarde met alles wat daarop leeft.

LIED 837:1,3 en 4 *Iedereen zoekt U, jong of oud*

LEZING Mattheüs 5:13-16 (voorganger)

¹³ Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. ¹⁴ Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵ Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶ Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

LIED 273:1, 2, 3 (EGB 324)

Loof God die zegent al wat leeft

VERKONDIGING

ORGELSPEL

de kinderen komen terug

LIED 849: 1, 2, 3 (voorspelen) *Zoek de wegen van de wijsheid*

GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging van de collecte , inzameling bij de uitgang

Dankgebed en Voorbede
Stil gebed
Onze Vader

WIJ WORDEN DE WERELD IN GEZONDEN

Afscheid van Arnold Scheele als diaken

allen gaan staan

SLOTLIED 650: 1, 2, 4 en 7 *De aarde is vervuld*

HEENZENDING EN ZEGEN

allen zingen: Amen (3x)

AGENDA

kerkdiensten: Zondag 16-07-2023

Mariakerk, Cadzand 9.30 u, ds. H. Van Ark
De Open Haven Oostburg, 10.00 u, ds.H. Hortensius

WIJZIGING m.b.t. kerkdienst Mariakerk 23 juli:

de dienst van 9.30 u vervalt, deze wordt vervangen door: een gezamenlijke dienst NL/Deu,
aanvang 11.00 u, voorganger pf. C. Noeske.

Zondag 09-07-2023: *Na de koffie wandelen in en rond Cadzand*

Mariakerk Cadzand: Kunst-expositie, dagelijks 14.00-17.00 u, toegang vrij.

De Open Haven Oostburg, Open Kerken: Woensdag 9.30-11.30 u.; aansluitend orgelspel tot 13.00 u.

Donderdag 13 juli om 18.00 uur, Ontmoetingshuis JOTA: JOTA-aan tafel;

Vrijdag 14 juli om 10.00 uur, Ontmoetingshuis JOTA: zomerwandeling