



Protestantse Gemeente
De Westhoek te Sluis

Liturgie

van de eredienst

rondom de kerkelijke bevestiging

van het huwelijk van

Lydia Risseeuw & Jurgen Provo



De Open Haven te Oostburg
Vrijdag 6 september 2024
Voorganger: ds. Aart van Houweling
Ouderling van dienst: Ad Stoffels
Organist: mw. Willy Kamphuis

- **Orgelspel**

We gaan staan

- **De ambtsdragers voorganger, bruidegom, en bruid met haar vader treden binnen**

- **Begroeting**

- **Bemoediging:**

v.: Onze hulp is in de naam van de HEER.

g.: Hemel en aarde maakt Hij.

v.: Altijd blijft Hij trouw.

g.: Nooit laat hij los.

- We zingen: Aanvangslied 280: 1, 2, 3, 5 – *‘De vreugde voert ons naar dit huis’*

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

We nemen weer plaats

- **Gebed**

- **Schriftlezing:** Jer. 29: 10 t/m 14

¹⁰Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. ¹¹Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. ¹²Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. ¹³Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. ¹⁴Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

- We zingen: Lied 1005 – ‘*Zoekend naar licht hier in het duister*’



The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 3/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a '1' before the first note. The lyrics are: '1 Zoe - kend naar licht hier in het dui - ter, zoe - ken wij U, waar - heid en kracht. Maak ons uw volk, hei - lig, vol luis - ter, schijn in de don - kere nacht.' The music is simple, using quarter and eighth notes with rests.

refrein:

Chris - tus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duis - ter.
 Chris - tus, ons licht,
 schijn ook van-daag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
 zoekend naar hoop, troost in uw woord.
 Spreek door ons heen tot de verdrukten,
 zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
 zoekend naar water lijden zij dorst.
 Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
 U bent de vredevorst.

Refrein

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
 zoekend naar warmte zijn velen koud.
 Maak ons een huis van levende stenen,
 schuilplaats door U gebouwd.

Refrein

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
 voor zoveel leed, zoveel gemis.
 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
 totdat uw rijk hier is.

Refrein

- **Overweging**

- **We zingen: Opwekking 194**

U maakt ons één, U bracht ons te- sa- men. Wij e-ren en aan-
bid-den U. bid-den U. Wordt uw wil ge-daan, dan bindt het ons saam, ie-der-
één zal deel zijn van uw ge-zin. Wordt uw uw ge-zin.

- **Inleiding op huwelijksbevestiging**

- **Lydia en Jurgen nemen plaats op het liturgisch centrum en geven elkaar de rechterhand**

- **Toezegging:**

Jurgen:

Lydia,
ik aanvaard jou, mijn vrouw,
als een geschenk uit Gods hand
Ik wil je,
naar het Evangelie,
liefhebben en trouw zijn
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
ons leven lang.

Lydia:

Jurgen,
ik aanvaard jou, mijn man,
als een geschenk uit Gods hand
Ik wil je,
naar het evangelie,
liefhebben en trouw zijn
in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte,
ons leven lang.

v.: Jurgen en Lydia, willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar

en voor hen, die jullie worden toevertrouwd?

Ja, dat willen wij.

- **Liva reikt de ringen aan.**
- **Ringwisseling**
Jurgen en Lydia tot elkaar: Draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw.
- **Gebed, waarbij Jurgen en Lydia plaatsnemen op de knielbank**
- **Zegen:**
Jurgen Johannes Teunis Provo en Lydia Maria Sara Risseeuw,
de God van Israël,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
zal jullie zegenen en behoeden,
opdat jullie in vrede en vreugde samenwonen,
al jullie dagen,
tot zegen van velen.
- We zingen: Lied 416: 1, 2, 3 – *‘Ga met God en Hij zal met je zijn’*
(staande)
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

- **Overhandiging namens de kerkenraad van de trouwkaars, waarna deze wordt ontstoken aan de paaskaars, en van de huisbijbel.**
- **Inzameling van de gaven**
- **Dankgebed, voorbede, gezamenlijk Onze Vader**
- We luisteren naar *'Gebed om zegen'* (Hemelhoog 473)

We gaan staan

- **Zending en zegen**

