

Oecumenische viering

Pinksteren

zondag 5 Juni 2022 Oostburg



in vuur en vlam

Voorgangers:
pastor Frans van Geyt en dominee Aart van Houweling

Muzikale medewerking: "The White Group"

Lied voor de dienst

Let the flame burn brighter

Let the flame burn brighter
In the heart of darkness
Turning night to glorious day.
Let the song grow louder
As our love grows stronger
Let it shine

Let it shine
Let it shine

Openingslied

In de diepte van de mensen.

In de diepte van de mensen, leeft een onvervreemdbaar
beeld.
Van hoe wij ooit kunnen worden, als de mensheid is geheeld.
Als Gods geest door ons kan stromen, vangt een nieuwe
toekomst aan.
Ooit is God tot ons gekomen, als een kind in ons bestaan.

Ergens kwam de droom tot leven en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen, leerde ons om op te staan.
Om ons lot ter hand te nemen en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend, zette Hij ons op Gods
spoor.

Alles wat er schuilt in mensen, aan nog ongebooren kracht,
Heeft de liefste mens der mensen, voor ons aan het licht
gebracht.
Hij liet allen leven, groeien, was de zon in hun bestaan.
Heeft ons daarmee uitgenodigd, om een nieuwe weg te gaan.

Woord van welkom

Liturgische groet

Gebed om ontferming

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lofzang

Shine, Jesus Shine.

Lord the light of Your love is shining,
in the midst of the darkness shining.
Jesus light of the world, shine upon us;
set us free by the truth You now bring us.
Shine on me, shine on me.

Refr. Shine, Jesus shine, fill this land with the Father's glory;
blaze, Spirit blaze, set our hearts on fire.
Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy;
send forth Your word, Lord and let there be light.

Lord, I come to Your awesome presence,
from the shadows into Your radiance.
By the blood I may enter Your brightness;
search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.

Refr. Shine, Jesus shine.....

As we gaze on Your kingly brightness,
so our faces display Your likeness.
Ever changing from glory to glory,
mirrored here may our lives tell Your story.
Shine on me, shine on me.

Refr. Shine, Jesus shine..... 2 x

Openingsgebed

1^e Lezing: Joël 3, 1-2

2^e Lezing: Handelingen 2, 1-11

Tussenlied

Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede,
Aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
Als wij ontvangen al ons verlangen,
Met Christus opgestaan, Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal hij ons geven,
als wij herboren hem toebehoren,
die ons is voorgegaan, Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt lief gehad.
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden,
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij onze Here doet triomferen,
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kin'dren zijn, Halleluja!

Gebeden Pinkstersequentie

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zeevond
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Evangelielezing; Johannes 20, 19-23

Acclamatie na het Evangelie

*U komt de lof toe,
U het gezang,
U alle glorie,
O Vader,
O Zoon,
O Heilige Geest,
In alle eeuwen der eeuwen.*

Overweging

Preeklied

Hallelujah

(Leonard Cohen / Erik en Sanne)

De toekomst is al zo dichtbij, 't is morgen al voor jou voor mij
Dus stel ik me de vraag, hoe zal het zijn?
Ik hoop dat er dan vrede is, voor het eerst in de geschiedenis
Geen oorlog meer, geen ruzie en geen pijn.

Refr.: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah

Als delen vanzelfsprekend wordt, heeft iedereen wat op zijn bord
Geen honger meer, geen dorst en geen verdriet.
Troosten is meer dan een woord, als elke snik meer wordt gehoord,
En ieder mens een ander ook graag ziet.

Refr.: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah

Refr.: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah
(Neurieten)

Refr.: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah

De wereld wordt weer mooi en puur en zelfs als dat nog even duurt

Geloof ik dat het ooit gebeuren zal.

Als godsdienst niet meer draait om haat en liefde overwinnen gaat

Dan spreken alle mensen weer één taal.

Refr.: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah

Voorbeden

Acclamatie bij de voorbeden

Laten wij zingend bidden:

Daar waar liefde heerst, daar is de Heer.

Daar waar liefde heerst, daar is God.

**(kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en geven een korte presentatie)**

Onze Vader

Gebed om vrede & vredeswens

Vredeslied

Vrede zij u.

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij, Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij, Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Collecteaankondiging

Collectelied

Als de Geest van Jezus

(tekst: pastoor Omer Gielliet)

Als de geest van Jezus in ons midden leeft.
Als een mens zich aan Gods liefde overgeeft.
Gaat Hij als 'n lopend vuurtje door ons heen.
Dat opnieuw in vlam zet wat verloren scheen.

Refr.1 Gij die onze troost en helper zijt
En Uw liefde maakt geen onderscheid.
Zie ons allen, zie ons één voor één
En we zien Uw liefde dan door alles heen.

Hoever ook geluk of voorspoed van ons week.
Ook al liet 'n moeder haar kind in de steek.
Hij verlaat ons nooit, 'n vuur dat nimmer dooft,
Is de geest van Jezus dat is ons beloofd.

Refr.1 Gij die onze

Laat uw lichtje schijnen, houd 't vuurtje warm.
Laat het vuurtje branden, voor wie koud en arm.
Zet uw lichtje boven op de kandelaar.
Laat het vuurtje branden, mensen, hou je klaar.

Refr.2 Op dat ieder u als Christen ziet.
Waar de geest van Jezus zingt 't lied.
Eén voor allen, allen één voor één
Dan zien wij Uw liefde weer door alles heen.

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied

Give me oil in my lamp.

Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp, I pray.
Give me oil in my lamp, keep me burning.
Keep me burning till the break of day.

Refr.

Sing Hosanna, sing hosanna, sing hosanna to the King of kings!
Sing Hosanna, sing hosanna, sing hosanna to the King!

Give me joy in my heart, keep me praising.
Give me joy in my heart, I pray.
Give me joy in my heart, keep me praising.
Keep me praising till the break of day.

Refr. Sing Hosanna,

Give me peace in my heart, keep me resting.
Give me peace in my heart, I pray.
Give me peace in my heart, keep me resting.
Keep me resting till the break of day.

Refr. Sing Hosanna

Give me love in my heart, keep me serving.
Give me love in my heart, I pray.
Give me love in my heart, keep me serving.
Keep me serving till the break of day.

Refr. Sing Hosanna

Lied bij uitgaan van de kerk

Safely in the arms.

Refr.: I'm safely in the arms of Jesus.
Held like a mother holds her babe.
And safely in the arms of Jesus,
I will be when he calls me away.

I said oldtime preacher man, help me understand
What you've got that always keep you smiling?
I'm afraid to die and I don't know how to live,
He raised his worn out bible and he said.

Refr.: I'm safely in the arms of Jesus.
Held like a mother holds her babe.
And safely in the arms of Jesus,
I will be when he calls me away.

I said oldtime preacher man, have you got the plan,
This whole thing's about to drive me crazy.
There's so many ways to go and so much I don't know
He just smiled at me and then he said.

Refr.: I'm safely in the arms of Jesus.
Held like a mother holds her babe.
And safely in the arms of Jesus,
I will be when he calls me away.

Stichting "The White Group"



Is al meer dan 40 jaar een oecumenische band van vier (vijf) enthousiaste muzikale mensen die ten doel hebben:

Muziek maken met een boodschap en met de opbrengsten de medemens helpen in binnen en buitenland.

- De naam "The White Group" komt van de kleur wit. Als men wit zonlicht ontleedt met een prisma, valt dit uiteen in alle kleuren van de regenboog. Wij zien in deze kleuren alle mensenrassen die op aarde wonen en wij hopen dat deze mensen weer kunnen smelten tot het witte licht en in vrede met elkaar kunnen leven.

Met de **projecten** die we financieel ondersteunen hebben we persoonlijk en rechtstreeks contact.

Helaas zijn de geldelijke middelen die de voorbije jaren zijn binnengekomen vanwege **Corona** bijna nihil geweest.

Wij brengen deze projecten graag onder uw aandacht:

- In **Kalmthout** in België steunen wij het instituut "**St. Jozef/ De Kade**", hier wonen jong volwassenen met een motorische of mentale handicap of brengen er hun dagbesteding door. Ieder jaar, in de Kersttijd brengen we een bezoek aan de Kade, om er te spelen en te zingen. Iedere keer weer, is het daar een feest voor de bewoners, het personeel en uiteraard ook voor ons.

- In **India** steunen wij het **Mercy Home "Pope Paul VI"** in Nanjanad: dit is een tehuis voor zwaar gehandicapte mensen. Deze mensen zijn 'verstoten' uit de Indiase maatschappij en wonen heel hoog in de bergen.
 - Ook sponsoren we via de zusters van dit tehuis, **4 kinderen** uit de allerarmste families, zodat zij een studie kunnen volgen voor een betere toekomst.

- In Colombia (Baranquilla) steunen we het opvanghuis "**Asilo Granja San José**", dit wordt gerund door katholieke zusters. Het is een tehuis voor "oudere mensen" die geen familie hebben en anders op straat zouden moeten leven. In dit tehuis is gebrek aan alles: incontinentiemateriaal, etenswaren en vooral ook medicijnen. Ook helpen zij individuele mensen of gezinnen, die in acute nood zitten.

Voor boekingen kunt u contact opnemen met Fam. de Boer
Tel.: **0117 382450**

E-mail: johanriet@kpnplanet.nl

Mocht u een bedrag over willen maken, dat kan ook, en wel op:

rek.nr. Stichting "The White Group" uit Breskens.
NL96RABO 030.81.16.305

Namens de "H. Andreasparochie",
pastor Frans van Geyt,

de protestantse gemeente "De Brug",
dominee Aart van Houweling,

The White Group en alle medewerkers aan
deze viering

wensen wij iedereen een prettige zondag
toe.