



Stichting comité 4 mei Oostburg

Zaterdag 4 mei Nationale herdenking 2024

**‘VRIJHEID VERTELT:
opmaat naar 80 jaar vrijheid’**

Koorzang : 'Lay me low'

*Lay me low, lay me low, lay me low
Where no-one can see me
Where no-one can find me
Where no-one can hurt me*

*Leg mij neer, leg mij neer, leg mij neer,
Waar niemand mij kan zien
Waar niemand mij kan vinden
Waar niemand mij pijn kan doen*

Koorzang : 'Lay me low'

*

*Lay me low, lay me low, lay me low
Where the Lord can find me
Where the Lord can own me
Where the Lord can bless me*

*Leg mij neer, leg mij neer, leg mij neer,
Waar de Heer mij kan vinden
Waar de Heer mij kan bezitten
Waar de Heer mij kan zegenen*

Koorzang : 'Tiebie paiom'

*

***Tiebie paiom, Tiebie blagoslovim
Tiebie blagodarim Gospodji
I molim titsia bogenache,
Molim titsia bogenache***

***Wij prijzen U, wij zegenen U
Wij danken U onze Heer
En wij bidden U, onze God
Wij bidden U, onze God.***

Koorzang : 'Shalom aleichem'

*Shalom aleichem
mal'achei hashalom
mal'achei elion
Mimelech malchei
hame lachim
hakadosh baruch hu*

*Vrede zij met jullie engel van de vrede
engel van de hoogste koning der koningen
van de heiligen Gezegend zij Hij.*

Koorzang : 'Shalom aleichem'

*

***Boachem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elion
Mimelech malchei
hame lachim
hakadosh baruch hu***

***Jullie komst weze voor de vrede
engel van de hoogste koning der koningen
van de heiligen Gezegend zij Hij.***

Grenzeloos zingt: 'Vrede wens ik je toe' *

**Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
dat er mensen zijn met wie je kunt delen.**

**Dit is een boodschap aan iedereen,
man en vrouw,
luister dag na dag wat zij zeggen.**

**Wat je ook doet, bedenk allereerst:
Wees lief voor elkaar en voer geen oorlog.**

Lied 1010 : 1, 4.



1 Geef vre-de, Heer, geef vre-de,



de we-reld wil slechts strijd.



Al wordt het recht be - le - den,



de sterk-ste wint het pleit.

Lied 1010 : 1.4.



Het on-recht heerst op aar-de,



de leu-gen tri-om-feert,



ont-luis-tert el - ke waar-de,



o red ons, ster-ke Heer.

Lied 1010 : 1, 4,



4 Geef vre-de, Heer, geef vre-de,



be-keer ons fel-le hart.



Deel ons uw lief-de me-de,



die on-ze boos-heid tart,

Lied 1010 : 1, 4.

*



die on-ze mond leert spre-ken



en on-ze han-den leidt.



Maak ons een le-vend te-ken:



uw vre-de wint de strijd!

