



Stichting comité 4 mei Oostburg

Zaterdag 4 mei Nationale herdenking 2024

‘VRIJHEID VERTELT: opmaat naar 80 jaar vrijheid’

- 18:45 uur Samenkomst in kerkgebouw ‘Open Haven’ aan het Kerkplein m.m.v koor ‘Grenzeloos’ o.l.v. Aureel Heirman
- 19:35 uur Stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis
- 19:45 uur Voorlezen van alle namen die op het monument vermeld zijn
- 19:58 uur Taptoe signaal
- 20:00 uur twee minuten stilte aansluitend Wilhelmus 1^e en 6^e couplet
- 20:05 uur Toespraak namens de Gemeente Sluis
- 20:15 uur Defilé met bloemlegging
- 20:20 uur Terugtocht naar het Kerkcentrum
- 20:25 uur Ontmoeting in het Kerkcentrum

Programma samenkomst in de 'Open Haven'

- **Welkom en openingswoord**
door Arno Boidin, voorzitter van de Stichting comité 4 mei Oostburg.
- **Grenzeloos zingt:**
 - Lay me low, *Siegfried*
 - Tiebie pajom, *D. Bortniansky*
- **Gedicht 'Ik herinner me'**, *Stef Bos en Peter van Straten*
door Marieke Tur
- **80 jaar bevrijding**
aandacht voor de activiteiten rond de viering van 80 jaar bevrijding op 26 en 27 oktober 2024
- **Gedicht 'Vandaag en morgen'**, *Femke Allaart*
door Marieke Tur
- **Grenzeloos zingt:**
 - Shalom aleichem, *Gil Aldema*
 - Vrede wens ik je toe,
Roel Bosch-Trond Kverno-Lorenz Maierhofen,
arr. A. Heirman
- **Gebed om barmhartigheid, recht en vrede**
afgesloten met gezongen Onze Vader door Grenzeloos

- **Slotlied** 'Geef vrede Heer, geef vrede' (NLB 1010:1 en 4)

1 Geef vre-de, Heer, geef vre - de,
de we-reld wil slechts strijd.
Al wordt het recht be - le - den,
de sterk-ste wint het pleit.
Het on-recht heerst op aar - de,
de leu-gen tri-om-feert,
ont-luis-tert el - ke waar-de,
o red ons, ster-ke Heer.

Liedboek Online

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd.

Uitnodiging voor het opstellen voor de stille tocht naar het monument.

Bij het monument

Voorlezen van alle namen die op het monument vermeld zijn

Taptoe signaal

Om 20.00 uur twee minuten stilte
aansluitend Wilhelmus 1^e en 6^e couplet (tekst pag. 5)

Toespraak namens de Gemeente Sluis

Defilé met bloemlegging

Terugtocht naar het Kerkcentrum

Ontmoeting in het Kerkcentrum

1 Wil-hel-mus van Nas-sou-we
 ben ik van duit-sen bloed,
 den va-der-land ge-trou-we
 blijf ik tot in den dood.
 Een prin-se van O-ran-je
 ben ik vrij on-ver-veerd,
 den ko-ning van His-pan-je
 heb ik al-tijd ge-eerd.

Liedboek Online

6. Mijn schild ende betrouwen
 zijt Gij, o God, mijn Heer!
 Op U zo wil ik bouwen
 verlaat mij nimmermeer!
 Dat ik toch vroom mag blijven,
 uw dienaar 't aller stond,
 de tirannie verdrijven
 die mij mijn hart doorwondt.

Aan deze herdenking werkten mee:

leden van het 4- mei comité

koor 'Grenzeloos' o.l.v. Aureel Heirman

leerkrachten en kinderen van de Oostburgse basisscholen

Marieke Tur, declamatie

leden van scouting Oostburg

tamboers van Harmonie Oostburg

Martin Scheele en LJ Post, geluid en techniek

Jacolien de Feijter, bloemstukken

Sonja's bloemenkade, losse bloemen

verkeersregelaars Erwin Martens en Johny Fenijn

Protestantse Gemeente 'De Westhoek', beschikbaar stellen gebouwen

